

Tja de FCH, daar gaat het over op deze ALV
Ooit bedoeld als club voor de echte mannen van de zee
Mannen met baarden, ballen en grote klauwen
Stoer, behaard en onbehouwen
Op het water elkaar naar het leven staan
Maar op de kant als echte vrienden de kroeg in gaan
Daar berucht, gevreesd en beroemd
Om hun testosteron en goddelijke lijven geroemd
Aardige gasten, dat staat buiten kijf
Maar ruzie zoeken kun je beter met Hells Angels, dat is beter voor je lijf
Vroeger weliswaar dik en zwaar en met een stierennek
Maar tegenwoordig fit en droog, maar nog steeds een grote bek
En juist daarom zijn dit soort dagen
Voor echte mannen moeilijk te verdragen
Want laten we het even plat slaan
En bij de echte realiteit stilstaan
We zijn een club van 200 leden
Waarvan er afgelopen jaar nog een stuk of 120 naar hun bootje reden
Dat groepje mooie mannen moet natuurlijk samen dollen
En dan vervul je om de beurt bepaalde rollen
Zo is er een bestuur dat zich dan een paar jaar in wil spannen
Hier in de zaal zitten behoorlijk wat van die mannen
Die hebben inmiddels hun steentje bijgedragen
Om vervolgens hun opvolgers weer te vragen
Sommigen overdrijven en doen dat extreem lang en met veel pit
En dan heet je Kees of Fons en ben je erelid
Maar de rest doet zijn ding en staat weer op
Doet het een paar jaar en zegt dan stop
Wat dan verbaast is de houding van enkele leden
Vooral degenen die het besturen steeds vermeden
Een forum en vergadering vol met commentaar en strijdbare taal
Maar waar gaat het nu toch over allemaal
Er zijn vrijwilligers die hun vrije tijd besteden
Aan de lol en hobby van de leden
Zij nemen besluiten tegen de zin van sommige leden zo nu en dan
Maar doen dat oprecht en zonder vooropgezet plan
En op het water gaat er ook wel eens wat mis
Maar waar je daar 2 rondjes draait en alles vergeven en vergeten is
Blijft elk bestuursbesluit nog tijden bediscussieerd
En worden de bestuursleden op een ALV en forum gefileerd

Je kunt je beter verneuken bij twee blonde Laser Radiaal zeilsters en door je vrouw worden betrap
Dan heb je veel minder gezeik en verwijten aan je hoofd dan als je in het bestuur van de FCH bent gestapt
Een kritische houding naar elkaar is natuurlijk ok
En daar zitten de huidige bestuursleden echt niet mee
Want als ze op zoek waren naar liefde, waardering of complimenten
Dat namen ze wel een puppie of verzorgden ze dementen
Maar als we dit theekransje voor verzuurde en vroeg oud geworden wijven
Nu eens naar de FCH geschiedenisboeken zouden kunnen schrijven
En we dit jaarlijkse tafereel
Niet gebruiken voor alleen maar gekrakeel
Maar we stilstaan bij prachtige trainingen en wedstrijden in het afgelopen seizoen
En dan de vrijwilligers simpelweg bedanken, is dat te doen?

Maar nu genoeg gezeurd namens mij
Na deze vergadering ben ik helemaal vrij
Ik heb het een paar jaar met veel plezier gedaan
Maar het is nu echt tijd om op te staan
Het afgelopen jaar was het simpelweg niet goed genoeg
En dan is vertrekken nooit te vroeg
Ik zou willen dat ik met zeilen ook zo zelfkritisch was
Dan stond mijn boot te koop bij DRC en zat ik in een sloepje op de plas
Ik wens mijn veel betere opvolger Ronald van Klooster en de rest
Echt heel veel plezier en all the best!

Tot op het water

Ronald